

De keuze van Walter Schlundt Bodien

***De Mannen van Maria* | Anneloes Timmerije**



*Een stel baarmoeders, op pootjes, zo typeert Judith Eiselin (NRC 19-12-2019) de zeven meisjes uit het verhaal *De mannen van Maria* van Anneloes Timmerije. Ze werden met een VOC-schip meegestuurd naar Batavia.*

'Wij gingen om te baren, verscheept op bestelling van de heren ginds, zeven meisjes die vaak nog niet eens waren gekust.'

Ben je nieuwsgierig geworden naar het leven van Maria die samen met zes andere meisjes zonder pardon als pakketjes op een VOC-schip naar Batavia worden verzonden?

Ben je benieuwd hoe het haar in dat snikhete, smerige, moerassige gebied, dat toen Batavia heette, is vergaan?

Wil je weten hoe zij in staat is geweest zich staande te houden, ja zich zelfs tot een grande dame van Batavia wist te ontwikkelen?

Wil je weten hoe Maria terug in Nederland ook dan weer die grande dame wordt?

In *De mannen van Maria* vertelt Anneloes Timmerije het verhaal van een vrouw die in een bikkelhard tijdperk zag wat haar mogelijkheden waren, haar eigen weg koos en deed wat geen enkele vrouw voor haar had gedaan.

Op de omslag van het boek prijkt een portret van Antonio van Diemen, haar derde man, geschilderd door niemand minder dan Rembrandt van Rijn. En naast hem zit een vrouw... Zou zij...?

Laat je verbeelding de vrije loop en ontdek het meeslepende verhaal van Maria van Aelst dat op historische feiten berust.

Walter Schlundt Bodien