

Maar hij wilde het zo graag dus ik kuste hem,
het water klost al op zijn enkels kant,
het soort waarvan vitrage wordt gemaakt.

Hij zakte. Luchtkralen
snoerden zich aan elkaar vast,

ik bleef nog heel lang bij
de rand. Mijn rug jeukte, ik dacht
nu komen vast mijn vleugels door.

Ellen Deckwitz

Dieren en dingen in de regen

Een groep koeien staat naast elkaar
bij het hek van het weiland
samen
misschien wel zeventig in totaal
in de regen
Twee schapen, nat
in de regen
Een groot paard, een klein paard
een wit paard en een ezel
in de regen
Meer dan veertienduizend mieren
Onder en boven de grond, maar allemaal
in de regen
Dragen zij gloednieuwe parapluutjes?
Twee bruidegomachtige dassen, sigarettenrokend en
volledig ontspannen, in de buurt van een houtwal
in de regen
Boorplatformen op de Noordzee
die elkaar als walvissen
lange verklaringen van liefde zenden
Het is windstil
druppels maken deuken in lome golven
in de regen
De premier, alleen
op een glimmend Haags plein
Met voeten in loden sokken
in een donkergroene poncho
maar verkeerd om
zodat de capuchon voor zijn gezicht zit
armen onhandig wijd als in 'help me'

Lieve Rutte, je hoeft niet meer efficiënt te zijn
De VVD bestaat niet, ontspan je maar
laat je blaas los
in de regen
Een lege stretcher in een appelboomgaard
in de regen
Een groepje dat de antwoorden van een prijsvraag
probeert te vinden
in de regen
Kerkgebouwen van tonnen baksteen
in de regen
Nagellakflesjes op de Veluwe in de regen
in de kleuren rood, paars en goud

Een klein meisje met een fietsenrekgebit
dat met haar gezicht naar beneden hoera zegt
in de regen
Voetballers die zweten
waarbij stukken gras aan hun kuiten blijven plakken
tegelijktijd binnenvaartschepen die bergen
trouwingen en autovelgen vervoeren
rinkel rinkel en de doffe trappen tegen
een opgepompte bal die vliegt
tegen kletsnat net tot stilstand komt
in de regen, druppels, in de regen
Trouw met me in de regen
Kopjesgevende kat met nog één oog
in de regen
Zachte trui in de regen
Openstaande bus Nesquik
Dit is geen treurig gedicht, dit is een nat gedicht
De toppen van mijn vingers zijn helemaal rimpelig geworden
Ik bel naar Europa en
overtuig ze van een door hen gefinancierd afdak
over dit hele continent
Al het belastinggeld moet er worden ingestopt
een groot project van berkenhout en glas
en we zullen opdrogen
en we zullen gelukkig zijn
in de regen
in de regen
in de regen

Joost Oomen